



Wij blijven hem gedenken, die ons in schoonheid is voorgedaan en nu opgenomen is in de eeuwige vrede van de Vader :

De Heer

**K A R E L B A E K E L M A N S**

weduwnaar van Mevrouw  
Johanna VAN BERCKELAER

geboren te Boechout, op 17 juni 1890 en overleden in residentie Mayerhof te Mortsel, op 11 oktober 1974, voorzien van de sacramenten der zieken.

Heer,

Wij danken U om de vriendschap die van hem is uitgegaan en om de oprechtheid en de eenvoud die zijn denken en handelen steeds bezielde.

Wij bidden U, dat er niets verloren mag gaan van het goede en het schone uit zijn leven en dat hij in alles waarin hij groot is geweest tot ons moge blijven spreken.

Wij bidden U, dat wij allen die met hem verbonden waren, nu omwille van zijn dood, inniger nog met elkaar verbonden mogen zijn. Mogen wij in ons leven voortzetten en verwezenlijken wat hij betrachtte en moge de herinnering aan zijn leven het onze verder richten en bezielen.

---

Dhr. en mevr. Hubert Adams-Baekelmans,  
Dhr. en mevr. Luc Baudenelle-Adams  
en kinderen David en Michaël,  
Mejuffrouw Irène Baekelmans,  
De families Baekelmans en Van Berckelaer.

danken U voor de troostende blikken van deelneming.

---

Begrafenissen Goossens - Mortsel