



Dierbaar aandenken aan

DE HEER

Karel BAEKELMANS

Geboren te Boechout op 19 juni 1925
en aldaar zachtjes ingeslapen in het
rusthuis St.-Mathildis op 2 mei 1996,
voorzien van de H. Sakramenten.



*Voor je medeleven en voor je meebidden
danken U van harte :*

Jozef en Paula BAEKELMANS-DAENEN,
kinderen en kleinkinderen,
zijn broer, schoonzuster, neven en nichten,

Zijn nonkels, tantes, neven, nichten en verwanten,

De families BAEKELMANS en VAN DE VELDE.

*Tevens gaat hun erkentelijkheid naar de Directie en het
Verplegend Personeel van het rusthuis St.-Mathildis
voor de zorgen aan hun dierbare besteed.*

Zo stil als zijn leven was,
zo stil is hij ook heengegaan,
heel onverwacht
maar niet onvoorbereid.
Hij rust nu vredig
tussen vader en moeder.