

Na een leven van goedheid en eenvoud hebben  
wij afscheid moeten nemen van

De Heer

## Louis BAEKELMANS

Weduwnaar van Mevrouw Gaby Van Boeckel

Hij werd geboren te Boechout op 16 mei 1911  
en overleed aldaar in het rusthuis Avondvrede op  
17 oktober 1991, begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Rouwen om zijn heengaan:

De Heer en Mevrouw Didier BAEKELMANS - VAN DER LINDEN,

De Heer en Mevrouw Roland BAEKELMANS - MERTENS,

zijn kinderen,

De Heer en Mevrouw Rudi BAEKELMANS - PLOMPEN en dochtertje Jenny,

De Heer en Mevrouw Danny BAEKELMANS - KEIRENS,

Mevrouw Kristin BAEKELMANS,

De Heer Georges BAEKELMANS,

De Heer John BAEKELMANS,

zijn kleinkinderen,

Mevrouw Frans BAEKELMANS (†) - GEERAERTS,

Mevrouw Constant KEERSMAEKERS (†) - BAEKELMANS,

Mevrouw Karel BAEKELMANS (†) - DE WOLF,

Mevrouw August VERBIEST (†) - BAEKELMANS, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De Heer en Mevrouw René CUYPERS - BAEKELMANS, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Albert BAEKELMANS - RUTS, kinderen en kleinkind,

De Heer Jos BAEKELMANS,

De Heer en Mevrouw Theo COPPIETERS - BAEKELMANS, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Alfons VERHAEGEN - BAEKELMANS,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen de Heer en Mevrouw Willy LAENENS - VAN BOECKEL,

zijn broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten.

De families BAEKELMANS, VAN BOECKEL, HELSEN en WUYTS.

De directie, personeel en medebewoners van het rusthuis Avondvrede te Boechout.

Zij nodigen U uit samen met hen tot deelname aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats  
heeft op WOENSDAG 23 OKTOBER 1991 om 10 uur in de parochiekerk van St. Bavo  
te Boechout.

Samenkomst in de kerk.

De teraardebestelling geschiedt op de begraafplaats van Boechout.

U wordt aan tafel  
verzocht na de  
rouwplechtigheden  
Zaal "Gildenhuis"  
Boechout

2530 Boechout, Alexander Franckstraat 20. (voorheen Heuvelstraat 28).