



Dankbare herinnering
aan

Louis BAEKELMANS

Weduwnaar van
Gaby Van Boeckel

Hij werd geboren te Boechout op
16 mei 1911 en overleed aldaar
in het rusthuis Avondvrede op
17 oktober 1991, begeleid door
de gebeden van de H. Kerk.

Zijn kinderen, kleinkinderen
en familie,

danken U voor uw troostende
blijken van deelneming.

Een boom van ne vent, dat was hij
in onze ogen altijd geweest.

Vijf jaar geleden echter, bij het afscheid
van ons ma, kreeg de boom zijn eerste
herfstbladeren.

De zon was voor een groot gedeelte
weg. Maar toch kon hij doorgaan, tot
hij zelf niet meer kon. Toen kwam de
onmacht...hij kon nu ook zijn
kinderen fysiek niet meer helpen en
dat maakte hem ongelukkig.

In de loop van de laatste paar maanden
begonnen we, stilzwijgend, afscheid
te nemen met een beetje per keer,
"iedere keer".

En toch is het moeilijk, want al
hadden we reeds een tijdlang
geen echt contact meer met
elkaar, pas nu beginnen we zijn
aanwezigheid, zijn goedhartigheid
en zijn hulp erg te missen.

Bedankt, Pa voor alles
ge waart een toffe vriend, wij
zullen u diep in ons hart bewaren.