

Niets is duurzaam hier op aarde en alle wereldlijk
geluk verdwijnt op den oogenblik dat men het meent
te genieten.



Bid voor de ziel

VAN ZALIGER

Maria Elisabeth Baekelmans

WEDUWE VAN ZALIGER

JOANNES FRANCISCUS WUYTS

ECHTGENOOTE VAN

EMILIUS GUSTAVUS EVERAERT

geboren te Bouchout

den 4 Mei 1837, en aldaar godvruchtig overleden
den 13 December 1891,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Rechtzinnig en deugdzzaam vreesde zij God en week
af van het kwaad. JON 1-1.

Het is geschied gelijk het den Heer behaagd heeft ;
dat de naam des Heeren gezegend zij ! JOB 1, 21.

Duurbare Echtgenoot en Bloedverwanten, wilt u in
mijne dood niet te veel bedroeven. Ik ga nu wel henen,
maar naar korten tijd zult gij mij wederzien.

ECCLES. XXVIII.

O! Onbevleete Maagd Maria, mijne Koningin..
van u verwacht ik bedachtzaam mijne zaligheid.

Goede Jerus, ontvang hare ziel in den schoot uwer
goddelijke barmhartigheid.

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

R. I. P.