



Sterven is je hand
uitsteken naar God
en weten dat Zijn
hand klaar staat om
je op te vangen.

Zo gedenken wij

Juffrouw

Dymphna BAELUS

Geboren te Geel op 3 november 1918
en overleden te Boechout in het R.V.T.
St.-Mathildis op 23 januari 1997.

"DYPHKE", was een eenvoudig, dankbaar en gelovig mens. En in dat diepe geloof zegt ze : "Merci zusters, personeel en medebewoners, voor de zorg en de genegenheid die ik kreeg... al die jaren"!

GEBORGENHEID

Ieder mens die op de wereld komt
is zijn leven lang op zoek naar
geborgenheid.

Hij wil een thuis vinden,
een beetje zekerheid en
menselijke warmte.

GELUKKIGE MENSEN

Bij het zoeken naar de diepste reden
van menselijk geluk,
heb ik nooit het geld gevonden,
het bezit, de luxe, het nietsdoen,
het profiteren, het feesten.

Bij gelukkige mensen vond ik aan de
basis altijd een diepe geborgenheid
en een spontane vreugde
om kleine dingen en een grote eenvoud.

P.B.

ZO WAS DYPHKE !
