



Herinnering aan

Leon BAETENS

Geboren te Wenduine op
29 augustus 1910 en onverwacht
thuis te Vremde, overleden
op 11 oktober 1992, begeleid
en gesterkt door de gebeden
van de H. Kerk.

De familie dankt U
voor uw troostende
blijken van medevoelen.

Afscheid en heengaan wordt met meer pijn gevoeld dan wij laten vermoeden. Steeds worden wij na een heengaan meegenomen naar een nieuw begin waar de tijd eindigt en de eeuwigheid begint en waar wellicht het antwoord ligt op allé vragen.

Steunend op deze overtuiging kijken wij verder dan het afscheid en de pijn en loopt ons hart vol dank, want vele mooie dingen doen ons aan Leon denken, aan de tijd van toen of even geleden.

Verwanten en vrienden lang en dankbaar heb ik in Uw midden mogen verblijven. Voor U zullen morgen de herinneringen leven, mooier dan de dagen zelf. Ik zal op weg zijn en wachten op U aldaar in geestelijke verbondenheid.