

De Heer is mijn herder,
mij zal niets ontbreken.
Hij wijst mij te liggen
in grazige weiden,
Hij voert mij naar wateren der rust.
Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen,
Hij leidt mij in sporen van waarheid
getrouw aan zijn naam.
Moest ik gaan door het dal van de schaduw
des doods, kwaad zou ik niet vrezen.
Want naast mij gaat Gij.
Verblijven mag ik in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen.

(uit Psalm 23)

†

Herinnering aan het leven van

de heer Benoît BAL

Rustend Gevolmachtigde «Rederij Deppe»
weduwnaar van mevrouw **Adriana Wante**

Hij werd geboren te Antwerpen op 18 november 1898 en overleed te Boechout op 10 oktober 1981, gesterkt door de H. Sakramenten.

«Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief»

Er zullen geen redevoeringen zijn.
Je naam zal niet in boeken of artikels
worden herdacht.
Het ideaal waarin je geloofde heb je in
stille gediend, getrouw en altijd standvastig.
Je hebt geen voordelen of eerbetoon gezocht,
geen bekendheid. Je was alleen bekommerd
om wat kon worden verwezenlijkt.
Wij die je zo gekend hebben,
zullen je nooit vergeten.

De heer en mevrouw Tony Vander Meiren-Bal
De heer en mevrouw Ludo Bal-Meuleman
danken U voor de troostende
blijken van deelneming.