

*Van ons aards bestaan blijft  
dat over wat het in het hart  
van de anderen achterlaat.  
(Teilhard de Chardin)*

Bedroefd om zijn heengaan maar dankbaar voor zijn leven  
onder ons, hebben wij afscheid genomen van

De heer  
**Jean Balis**

echtgenoot van Mevrouw Greet van Loenhout

Geboren te St.-Lambrechts-Woluwe op 18 maart 1934  
en rustig thuis te Boechout ingeslapen op 4 juli 2009.

Dit melden u :

Greet van Loenhout,

*zijn echtgenote,*

Yves en Carine Balis - Vanhese,  
Dominique Balis,

*zijn kinderen,*

Dieter Balis,  
Wouter Balis,

*zijn kleinzonen,*

Jean (†) en Ann Bouquet - van Loenhout,

Laurent en Simonne (†) van Loenhout - Berghmans,

Albert (†) en José Vermeerbergen - van Loenhout, kinderen en kleinkinderen,

*zijn schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten.*

De families Balis, van Loenhout, Van den Abeele en Vanherck.

De afscheidsplichtigheid rond de asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
heeft plaats op **zaterdag 11 juli 2009, om 10.00 uur**, in de parochiekerk van  
St.-Bavo te Boechout, St.-Bavoplein.

Samenkomst in de kerk.

De asverspreiding heeft plaats op een later tijdstip.

De familie ontvangt uw rouwbeklag en tevens is er gelegenheid tot het brengen  
van een laatste groet aan de asurne in de rouwkamer van Begrafenissen  
Goossens & Celis, Heuvelstraat 59 te Boechout op vrijdag 10 juli 2009 van  
19.00 uur tot 19.30 uur.

Rouwadres :

Familie Balis

p/a Begrafenissen Goossens & Celis,

Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.