

Het is schoon voor 't Vaderland te sterven.



Bid voor de ziel van wijlen Mijnheer

Henri BALLY

OudStrijder 1914-18 - Politiek Gevangene 1940-45
Ridder in de Leopoldsorde. Vereerd met het Nij-
verheidseereteeken van 1ste Klas, het IJzerkruis,
het Oorlogskruis met Palm en het Vuurkruis.

Sekretaris van den Vuurkruisenbond,
afdeeling Mortsel.

wedenaar van Sidonie DE RIDDER

echtgenoot van Julia DE RIDDER

geboren te Antwerpen op 29 Jan. 1890, en van
uitputting gestorven in het Concentratiekamp te
Bergen-Belsen, in Mei 1945.

Het is hard, een geliefde te zien wegnemen,
zonder te kunnen helpen, hem gestorven te we-
ten ver van huis zonder hulp, alleen. Het hart
van een echtgenote, van een kind moet weenen,
en pijn hebben. Maar midden de tranen, kijkt
beiden, met christen geloof, naar den hemel,
waar Vader nu zeker is... en weent niet meer...
Of kijkt op naar Maria, Jezus' Moeder... Zij was
de meest beminde Dochter van God, en ze leed
onbeschrijfelijk veel, Ze werd Koningin der mar-
telaren... Wilde de Heer U, echtgenote en U,
dochter, plaatsn naast Maria, met een diepe
hartewonde, wilde de Heer U uitverkiezen voor
een kruis, zooals Hij er alleen legt op de schou-
ders van zijn meest-geliefden ?

Dat weze U een troostrijke gedachte... ook aan
allen die weenen met de bedroefde Moeder en
Dochter.

Bidt allen voor die weenenden, ook soms voor
hem die zoo ontijdig wegging... en voor de an-
dere vermiste, opdat hij terugkeere heel spoed-
dig, of opdat een moeder weten zou waar 't graf
van haar zoon werd gedolven.

Ondertusschen bidden we voor de zielenrust :

«Heer, geef hem de eeuwige rust, en het
eeuwig licht beschijne hem, Amen.»