

Het hoogste bewijs van liefde is dat men zijn leven geeft voor zijn evenmens. (Sint Paulus)



Denk dikwijls met liefde en dankbaarheid aan

## **JOS. BALLY**

Propagandist van de K.A.J. van het Verbond Antwerpen.

die geboren werd te Antwerpen op 28 Januari 1921, en uit liefde voor de jonge arbeiders en zijn volk gestorven is in een concentratiekamp te Sandbörstel, in Duitsland, vermoedelijk in de maand April 1945.

Daar waar de nood was keende hij geen grenzen. Aan zijn liefde en aan zijn durf heeft hij zijn leven gewaagd.

«Wie hem zag voelde de reinheid van zijn ziel en de goedheid van zijn hart die straalden uit zijn zuivere ogen». (Een jonge arbeider).

«Hij was de schoonste en oprechtste idealist die ik ooit ontmoet heb. Zelfs in de meest droevige omstandigheden verloor hij nooit een ogenblik den moed en door hulp te bieden aan uitgeputte en stervende kameraden knakte hij zijn eigen gezondheid». (Een medegevangene).

Mijn trouwe Kajotters, wij blijven samen verenigd, ik ken de nood en de moeilijkheden van Uw jong arbeidersleven en bij God zal ik U helpen nog meer en beter dan ik het hier vermocht.

Lieve Moeder, Zuster en Familie, vader en ik, beide onttrokken aan Uw dierbare liefde in die noodlottige nacht van 30 Juli 1944, gaven ons leven op vreemde bodem uit liefde voor God en volk. Brengt dat zware offer van ons heengaan op Jezus liefdegtaar. Het leek mij zo schoon mijn leven voor God en mijn kameraden te kunnen opdragen. Wij bidden voor U.

**DE FAMILIE BEDANKT.**

Portretdruk J. Verheyen, Boechout