



Aandenken aan

de heer
MARCEL BARTHOLOMEËUSEN

echtgenoot van mevrouw
ANNA van OSTAEIJEN

geboren te Sint-Lenaerts op 8 februari 1918
en overleden in Sint-Elisabethziekenhuis te
Turnhout op 27 februari 1993, getroost en
gesterkt door de H.H. Sakramenten der
Zieken.

Gepensioneerd Beroepsmilitair
Oud-Strijder 1940 — 1945

Een goede vader heeft afscheid genomen van dit aardse leven, van zijn trouwe echtgenote, zijn goede kinderen en kleinkinderen. Zijn zachte blik, zijn opgeruimd gelaat, zijn trouwe goedheid zullen zijn naastbestaanden en menig anderen nog lang gedenken. Hij leefde voor de zijnen. Dienstbaar zijn vond hij vanzelfsprekend : zonder veel omhaal van woorden en oprecht.

Voor uw blijken van
deelneming
danken U de families
BARTHOLOMEËUSEN
en van OSTAEIJEN.