

«Gij hebt het eeuwig leven, gij allen die waarachtig gelooft in de Zoon van God.»
(1 Jo. 5, 13)

De Vader riep tot de Vreugde in Zijn huis

DE HEER

EMIEL BASTIAENSEN

WEDUWNAAR VAN MEVROUW MARIA JANSSENS
ECHTGENOOT VAN MEVROUW ZOE THIELEMAN

geboren te Boechout, op 9 november 1913 en plotseling overleden in het Sint-Elisabeth-
gesthuis te Antwerpen, op 10 januari 1974

Gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

Dit melden U met kristelijke gelatenheid :

Mevrouw Emiel BASTIAENSEN, geboren Zoë THIELEMAN,	zijn echtgenote,
Mevrouw Marleen BASTIAENSEN,	
De Heer en Mevrouw Ludo SEGERS-BASTIAENSEN,	zijn kinderen,
Jongeheer Guy PRINTEMPS,	
Mejuffer Véronique PRINTEMPS,	
Jongeheer Christophe PRINTEMPS,	
Mejuffer Milenka SEGERS,	zijn kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Frederick THIELEMAN-PICAVET,	zijn schoonouders,
De Heer en Mevrouw Louis MAST-BASTIAENSEN,	zijn zuster,
Zijn schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten,	
De Families BASTIAENSEN, JANSSENS en THIELEMAN.	

U wordt uitgenodigd deel te nemen aan de plechtige Eucharistieviering tot zielelafenis
van de dierbare overledene in de parochiale kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Kontich-Kazerne op DINSDAG 15 JANUARI 1974 om 10 uur.

Samenkomst aan de kerk.

De teraardebestelling geschiedt op de begraafplaats te Kontich.

GEDENK ZIJN ZIEL IN UW GEBEDEN.

11 Januari 1974
Vekeveld 31 - 2550 Kontich.

Bloemen noch kransen.

Befraf. H. DE MEERLEIRE, Varkensmarkt 1, hoek Ooststatiestraat, Kontich - tel. 57.02.40