



Ons leven hangt maar aan een draad.  
Wie weet er, waar hij gaat of staat,  
Wanneer de dood zal komen ?

Immers de mens wikt en God beschikt. De berekeningen der mensen zijn niet de berekeningen van God.

Gedank in uw gebeden de ziel van zaliger

MIJNHEER

**Hubertus Josephus BAUWIN**

Oud-Strijder 1940-1945

geboren te Op-Heylissen, de 23 November 1908, en godvruchtig overleden te Boechout, de 15 Maart 1955, voorzien van de laatste HH. Sacramenten der stervenden.

Eenvoudig, minzaam en voorkomend was hij in de omgang met de evenmens, en daarom zal zijn aandenken in ere blijven.

Vergadert u geen schatten op de aarde, waar de mot en de roest ze verteren, maar vergadert u schatten in de hemel.

Leert uit mijn heengaan hoe al 't aardse vergaet, en hoe het van belang is, goed te leven, om goed te sterven, en mekaar eens weer te vinden in de hemel.

Indien gij onze ongerechtigheden gadeslaat, Heer, wie zal dan bestaan ?

Verleen, smeken we, Almachtige God, dat de ziel van Uw dienaar Hubert, die heden van deze wereld is gescheiden, door dit offer gozuiverd en bevrijd van zonden, kwijschelding en tevens de eeuwige rust.

Mijn duurzame Fleeg familie heb dank voor de goede zorgen en gij allen die mij gekend en bemind hebt, toont nu door uw gebeden dat gij mij indachtig zijt : zo zal uw vriendschap mij voordelig zijn.

H. Hart van Maria, wees mijn heil ! 300 d. afl.  
H. Hart van Jezus, ik betrouw op U ! 300 d. afl.

De kinderen en schoonkinderen van wijlen Julianus BAUWIN-WAUTERS ;  
Mevrouw Weduwe Jozef Theofiel DISCART-BOON ;  
Mijnheer en Mevrouw Marcel GELUYCKENS-DISCART ;  
Mijnheer en Mevrouw Antoine DISCART-VERBERT en hun dochter Manique ;  
De Familiën BAUWIN, WAUTERS en DISCART,

danken U voor de blijken van deelneming.

L. Celis, begraf.  
Boechout

Drukk. «De Molens  
Molenweg 2