

Na een leven van goedheid en eenvoud,  
maar dankbaar voor wat zij betekende in dit leven,  
hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van

## **Hélène BEIRINCKX**

### **Echtgenote van Gustaaf DILLEN**

Zij werd geboren te Vremde op 20 maart 1935 en overleed  
te Lier in het H. Hartziekenhuis op 7 mei 1997, begeleid  
en gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Rouwen om haar heengaan :

Gustaaf DILLEN,

haar echtgenoot,

Ronny en Karin DILLEN - VAN MECHELEN,

haar kinderen,

Jozef BEIRINCKX (†) - Germaine LEEMANS, kinderen Danny en Anita en kleinkinderen.

Maurice DILLEN,

Jules en José SWEERT - DILLEN, kinderen en kleinkinderen.

haar schoonzusters, schoonbroers, neven en nichten,

Haar tantes, nonkels, neven en nichten.

De families BEIRINCKX, DILLEN, NEYENS en VAN HOUTVEN.

De plechtige uitvaartliturgie waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd heeft plaats op  
**DINSDAG 13 MEI 1997, om 10 uur**, in de parochiekerk van St.-Jan te Vremde.

Samenkomst in de kerk.

De teraardebestelling geschiedt op het kerkhof van Vremde.

Een gebedswake wordt gehouden in voornoemde kerk op maandag 12 mei 1997, om 19.00 uur.

*Bloemen noch kransen*

Rouwadres : 2531 Vremde, Wommelgemsesteenweg 1.