



Dankbare herinnering aan

## **Jozef BEIRINCKX**

*Ridder in de Kroonorde*

Echtgenoot van  
**Germaine LEEMANS**

° Vremde 30 maart 1932.

† Wilrijk 2 februari 1994.

---

Zijn echtgenote,  
zijn kinderen en kleinkinderen,  
danken U oprecht voor uw  
troostende blijken van medevoelen.

Papa, toen we aan je bed stonden, dachten we aan alles wat je ons hebt meegegeven. Je hebt ons geleerd nooit het hoofd te laten hangen, nooit op te geven.

Altijd en overal sprak je zoals je was, daardoor alleen had je je ontelbare vrienden gemaakt waar je je ook bewoog, met je groot warm hart, een hart dat jubelde als het iemand kon helpen.

Het deed ons pijn je niet te kunnen helpen. Wij zijn allemaal dicht bij je in gedachten. Daarom voelen we dat je ons niet zal verlaten. Je speelde met de kinderen en leerde hen lopen. Vandaag hebben wij verdriet om jou. Papa, geef ons elk de kracht van jou. Dan kunnen we ook morgen verder.

Mijn geliefde vrouw,  
kinderen en kleinkinderen,  
dank voor uw goede zorgen.

Ook gij allen die mij in mijn periode van ziekte zo regelmatig bent komen bezoeken, weet dat het voor mij een grote troost is geweest.

Ik blijf U gedenken.