

Weest bereid !

(Luc 12,40)



Dit weze een vroom aandenken aan
DE HEER

Remie BEIRINCKX

Voorzitter van de C.O.O. Vremde

Lid van de Christelijke Gepensioneerden

Oud-Gemeenteraadslid Vremde

echtgenoot van Mevrouw Theresia NEYENS

geboren te Herenthout, 4 augustus 1899 en
godvruchtig overleden te Vremde, 8 maart
1971, voorzien van de Troostmiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.



De rechtschapene zocht het schone en
diende met zijn grote gave het goede. De
eenvoudige was groot onder zijn geloofs-
genoten als Christen, door de vroomheid
van zijn gemoed en de kinderlijke oprecht-
heid van zijn belijdenis.

Als trouw echtgenoot en vader had hij
zijn huiselijke kring lief en was hij vol
zorg voor zijn kinderen en kleinkinderen.

Ook hen trachtte hij zorg voor een gods-
dienstig leven bij te brengen, een leven
zonder blaam en ook gevoel voor wat schoon
en edel is.

Hij stierf plotseling maar niet onvoorbereid:
zijn laatste jaren zagen wij hem dagelijks
in de Eucharistieviering.

Hij, die wandelde over de onstuimige
golven, die het leven geeft aan de graan-
korrels, welke in de aarde sterven, die
Lazarus van de banden des doods kon
bevrijden ... zal ook mij, Remie, opwekken
omdat ik geloofd heb.

Mijn Jezus, barmhartigheid !



De families

BEIRINCKX, NEYENS, MERTENS en GEBOES

danken u voor de troostende
blijken van deelneming.

Begravenissen CELIS Boechout - Tel. 55.23.13