



Dierbaar aandenken aan

## Leentje Beldé

*Lid van Ziekenzorg*

Weduwe van

**Eduard Herremans**

Zij werd geboren te Brasschaat  
op 12 juli 1912 en overleed te  
Boechout in het R.V.T. St.-Mathildis  
op 25 juni 2002, gesterkt door het  
H. Sacrament van de Zieken.

---

De familie dankt u voor uw medeleven.  
Zij danken tevens de directie, de pastorale hulp, het personeel, de vrijwilligers en in het bijzonder het personeel van afd. Kastanjehof van het R.V.T. St.-Mathildis te Boechout voor de goede en liefdevolle zorgen.

Liefste Moeder, Bomma, Moemoeke  
Na een lange strijd hebt gij toch de weg waarover  
je sprak op je ziekbed, de weg die leidt naar ons  
vader, uw echtgenoot, gevonden.

Je was een zeer goede moeder, groot- en over-  
grootmoeder, iemand met een heel groot hart.  
Iedereen, klein en groot, arm of rijk, kon bij u  
terecht, je stond ze bij met woord en daad.

Het leven was voor u niet altijd zonder zorg en  
kommer maar je was en bleef een vechter.

Reeds in 1943 werd je ons, wegens een ernstige  
ziekte, bijna onttrokken maar je wilde ons niet  
loslaten. Het sterven van ons vader, 20 jaar geleden,  
hebt gij moedig gedragen.

Veel hebben wij van u kunnen leren en zonder  
dat gij het onder woorden bracht hebt gij getracht  
ons wijs te maken dat "dank u" zeggen, geen geld  
kost en dat men alleen maar vriendschap krijgt  
als men vriendschap geeft en gij telde vele vrienden.  
Spijtig genoeg heeft iedereen dat niet voldoende  
begrepen.

Liefste Moeder, Bomma, Moemoeke, de laatste  
tijd was voor u niet zo aangenaam maar toch straalde  
jij tevredenheid uit voor een gebracht bezoekje  
en zeker voor de goede verzorging.

Vaarwel, liefste moeder, wij zullen je missen maar  
trachten uw voorbeeld te volgen.

*Duizendmaal dank*