



In de vrede van de Heer werd opgenomen

## Alfons BELLEKENS

ere-aalmoezenier van het Militair Hospitaal te Antwerpen

geboren te Vremde op 6 juli 1912

priester gewijd op 3 juni 1939

leraar aan het St.-Jan Berchmanskollege te Diest 1939

leraar en prefekt aan het St.-Jan Berchmanskollege te Antwerpen 1940

prefekt aan het Technisch Instituut St.-Jozef te Geel 1959

aalmoezenier van het Militair Hospitaal te Antwerpen 1963

overleden te Antwerpen - St.-Vincentiuskliniek - 29 november 1986,

gesterkt door het sakrament van de zieken.

Vanwege

De Heer en Mevrouw Désiré BELLEKENS - VAN HAMME,

De Heer en Mevrouw Jozef VAN EESTER - DAELEMANS,

De families BELLEKENS, FAES, DE CONINCK en DE WIT,

De Zusters Augustinessen van het Militair Hospitaal.

De uitvaartliturgie zal in koncelebratie gevierd worden in de Sint-Norbertuskerk aan de Dageraadplaats te Antwerpen op **donderdag 4 december 1986 om 11 uur.**

Zijn lichaam zal bijgezet worden in het familiegraf te Vremde.

Transvaalstraat 30

2600 Berchem