

Heer ik kon U mijne liefde niet beter betulgen dan geduldig het kruis te dragen dat U me voorbehouden had.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer JOANNES BELLENS

echtgenoot van Maria Isabella DE BRUYN

lid van den Bond van het H. Hart

en van verschillende Broederschappen.

Eere-ondervoorzitter der Boechoutsche Ziekenkas

«Hulp in Nood», verwaard met de Eereteekens van
1^e en 2^e klas

geboren te Boechout, den 23 Februari 1871, en
aldaar godvruchtig overleden den 14 Maart 1940,
voorzien van de laatste H. H. Sacramenten

Kalm en vreedzaam als zijn leven, zoo was ook zijn
heengaan. Bemind van God en van de menschen, zal
zijn zandken in zegen zijn. Ecl. XIV. 1

Men sterft de dood der heiligen, wanneer men
sterft heelemaal onderworpen aan den wil van God.
H. Alf.

Met kalmte zag hij den dood te gemoet, en met
ware Kristane onderwerping bracht hij aan God het
offer van zijn leven. H. Ambr.

Hoe zoet is het te leven en te sterven in de liefde
van Jezus' H. Hart, het welk de troostende belofte
deed aan zijn vereerders: „Ik zal hun een zekere toe-
vlucht zijn tijdens hun leven en vooral bij hunnen
dood..

Beminde «echtgenoot, duurzame kinderen, kleinkin-
deren en familieleden, ik ga naar den hemel, doch
mijne liefde voor U sterft niet. Denkt dikwijls aan het
eeuwig leven. Heft uwe oogen omhoog en richt ze
zonder ophouden op Hem die daar heerscht. Want
het leven wordt ons niet ontnomen, —aar het vergan-
kelijke wordt in het eenwige veranderd Gedenkt mij
steeds in uwe gebeden

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

Portretdruk J. Verheyen, Boechout