



Dankbare herinnering aan

Louis BELLENS

Echtgenoot van
Olinda WYCKMANS

Hij werd geboren te Boechout
op 29 december 1917 en overleed
na een kortstondige ziekte te Lier
in het St.-Elisabethziekenhuis
op 11 december 1997.

De familie dankt u om uw gebed
en uw blijken van medeleven.
Tevens danken zij speciaal het
verplegend personeel van het
St.-Elisabethziekenhuis te Lier
voor hun liefdevolle zorgen.

Louis, vake, vava,
Zo werd je door ons genoemd.
Na 5 weken lang in het ziekenhuis te
hebben gelegen.
Ben je van ons heengegaan.
Dat heeft ons enorm veel pijn gedaan.
Wij zullen je heel erg missen.
En zullen jou nooit uit onze gedach-
ten wissen.
Rust nu maar in vrede.
Wij zullen jou nooit vergeten.