

†



Dankbare herinnering aan

Mevrouw

**Margaretha BELLENS**

Weduwe van de Heer  
**Jos Nijs**

Zij werd geboren te Boechout op  
20 januari 1904 en overleed plots te  
's Gravenwezel op 11 november 1992,  
begeleid door de gebeden  
van de H. Kerk.

---

De Heer en Mevrouw  
Herman en Maria Nijs - Tijskens  
en kinderen,  
De Heer en Mevrouw  
Yvon en Godelieve Michielsens - Nijs  
en kinderen,  
danken U voor uw troostende  
blijken van medevoelen.  
Onze dank gaat speciaal naar het  
Wit-gele kruis voor hun liefdevolle zorgen

'n Beetje

sterven doe je niet ineens  
maar af en toe 'n beetje  
en alle beetjes die je stierf  
't is vreemd maar die vergeet je  
het is je dikwijls zelf ontgaan  
je zegt ik ben wat moe  
maar op 'n keer dan ben je aan  
je laatste beetje toe.

*Toon Hermans*

---

Begr. Goossens & Cella n.v. Tel : 449.68.61  
Mortsel - Boechout - Hove - Wommelgem.