



*Ter herinnering aan*

***Martin BELLENS***

*Medewerker Bakstenen voor God*

*Weduwnaar van*

*Maria VAN IMMERSEEL*

*Geboren te Boechout op 2 oktober 1910  
en godvruchtig overleden te Lier in het  
H. Hartziekenhuis op 28 juli 2000.,*

*Nu zijn de handen van vader  
tot rust gevouwen*

*In alle eenvoud was hij een mens  
om van te houden.*

*Zijn tuin met groenten en vruchten  
waren zijn grootste vreugde.*

*Hij heeft met heel zijn hart  
geleefd, gewerkt, gezaaid en geoogst.*

*Vader,*

*Je hebt van ons gehouden  
heel intens*

*op je eigen manier.*

*Je hebt voor ons geleefd,  
gedroomd, gehoopt, gebeden  
nooit wou je ons tot last zijn.*

*Daarom zijn we je zeer dankbaar  
voor je lange leven onder ons.*

---

*De familie dankt u voor  
de blijken van meeleven.*