



Tot blijvend aandenken aan

Mevrouw

C E L I N E B E L M A N S

echtgenote van de Heer Jos GEUENS

geboren te Lier, op 4 mei 1919 en godvruchtig
overleden te Boechout, op 10 april 1980

GESTERKT DOOR DE GENADEMIDDELEN
VAN DE H. KERK.

Met Pasen weer thuis zijn... het was haar
diepste wens! Weer samen zijn met haar
man, terug in de warme gezelligheid van haar
thuis!

Met heel dankbare, met gevouwen handen,
heeft zij voor het laatst "dank u" gezegd.
Een dank u voor de zovele goede en tedere
zorgen op haar lange lijdensweg.
Thuiskomen met Pasen!

Nog heel onverwacht, met heel veel pijn in
het hart moesten wij haar stil uit handen ge-
ven. Zij is binnengegaan in de volle vreugde
van de Heer. Een feestelijke thuiskomst. Geen
lijden meer, geen pijn. Nieuw leven, een eeuwi-
ge lente!

Heer, wij verstaan nu beter uw Pasen, uw
verrijzenis. Voor ieder van ons hebt Gij de
zwartste dood overwonnen. Wij mogen thuis-
komen in uw eeuwige liefde. Te midden pijn
en verdriet willen ook wij met gevouwen han-
den "Dank U" zeggen.

Dank om ieder mens die ons gelukkig maakt,
om ieder teder gebaar. Dank U om iedere
nieuwe dag! Dank om het leven, ook om het
eeuwige leven.

De Heer Jos GEUENS,

De Families BELMANS, GEUENS,
VAN HOOF en SPRENGHERS

danken U voor uw troostende blikken
van deelneming.