



*Nog zoveel plannen  
nog zoveel te doen  
het mocht niet meer zo zijn  
het is nu voor altijd "toen".*

Veel te vroeg moeten wij  
onverwacht afscheid nemen van

## Filip Belmans

Zoon van  
Jan en Christine Belmans - Hermans

Hij werd geboren te Lier op 19 maart 1986 en overleed  
aan de gevolgen van een tragisch verkeersongeval  
te Beveren op 3 april 2010.

Wij nodigen jullie uit, om samen met ons, afscheid te nemen  
van Filip, op **zaterdag 10 april 2010 om 11.30 uur**,  
in de kerk van Sint-Bavo, Sint-Bavoplein te Boechout.

Samenkomst in de kerk.

Een gedenksteen wordt voorzien  
aan het urnenveld op de begraafplaats van Boechout.

Rouwadres :  
2100 Deurne, Ten Eekhovellei 266.

Dit melden u met diepe droefheid :

Jan en Christine Belmans - Hermans,

*zijn ouders,*

Kristof Belmans,  
Steven Belmans,

*zijn broers,*

Frans (†) en Wieza Hermans - Celis, Jan Vandekerkhove,

*zijn grootmoeder,*

Eduard (†) en Maria Celis - Verbeeck,

*zijn overgrootmoeder,*

Frans en Somphit Belmans - Suknin en zoon,  
Jos en Frieda Belmans - Lambrechts, Sara, Stijn,  
Willy en Chris Belmans - Van Hove, Bart, Koen, Dries,  
Paul en Sunanta Belmans - Sawangsri , Britt,  
Maria Hermans, Yannick,

*zijn ooms, tantes, neven en nichten,*

De families Belmans en Hermans,

En zijn vele vrienden.