

Gelouterd door een langdurige ziekte is hij van ons heengegaan; doch het beeld van een werkende en moedige man leeft voort in het hart van allen die hem kenden en beminden.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
DE HEER

Josephus Franciscus BELMANS

Lid van de H. Haarbond, van de Belgische Boerenbond
en van verschillende godvruchtige broederschappen
weduwenaar van Mevrouw

Joanna VAN HOOFF

geboren te Boechout op 9 december 1883
en na een langdurige en pijnlijke ziekte
te Lier overleden op 22 september 1964,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis»

Hij was een eenvoudige en rechtschapen man die alle dubbelzinnigheid verfoeide. Door zijn goed en innemend karakter, door zijn rechtzinnigheid, was hij bemind door allen die hem kenden. In stille eenvoud heeft hij onder ons geleefd, vrede en geluk rondom zich verspreidend. Met geduld heeft hij zijn pijnlijke ziekte gedragen, tot de Heer zijn ziel tot Zich teruggeroepen heeft.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, hebt dank voor de liefdevolle en tedere zorgen waarmede gij mij zo edelmoedig hebt omringd. De dood heeft mij niet verrast; ik was gereed: Hij heeft mij verlost uit dit lijden, om mij naar de eeuwige beloning te leiden.

De kinderen, kleinkinderen en familie-
leden,

*danken U voor de blijken van
deelneming en meelevens in de
pijnlijke beproeving die hen treft.*

Lier, 22 september 1964.
Lintsesteenweg 90.

Begr. Firma DE COCK, Berlaarstraat, 6, Lier
Tel. 70.17.52