

Heer, in Uwe handen beveel ik mijnen geest.

† BIDT VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW

JOZEFINA BELMANS

weduwe van

August Alois VERWERFT

geboren te Oevel, de 21 Maart 1878, en godvruchtig overleden te Boscouth, de 4 Januari 1951, voorzien van de laatste HH. Sacramenten en van de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

Een goede moeder is naar den Hemel gegaan. Eenvoudig van harte was zij, getrouw aan de geboden, oprecht, godvruchtig en vroom.

In haar lijden was zij geduldig en onderworpen aan den Heiligen Wil van God.

Moge de Heer haar barmhartig zijn en haar ziel opnemen in het Oord der Gelukzaligen, waar eeuwige vreugde zal zijn.

Wij bevelen U, Heer, de ziel van Uw dienares, opdat zij voor de wereld gestorven, voor U leve; en wil haar door Uw allergrootste barmhartigheid de zonden uitwissen, die zij door menselijke zwakheid heeft bedreven. Door Kristus Onzen Heer. Amen.

Uit de Liturgie der overledenen.

Jesus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart, mijn ziel en mijn leven.

Mijnheer en Mevrouw Henri VERWERFT-MANGELSCHOTS en
hun zoon Marcel;

Mijnheer Gerbernus Ludovicus VERWERFT;

Mijnheer Lodewijk August VERWERFT;

Mijnheer en Mevrouw Charles COOLS-VERWERFT en hun zoon
François;

Mijnheer en Mevrouw M. LUYTENS-VERWERFT en hun doch-
ter Moliqne;

Mijnheer en Mevrouw Louis DE LAET-VERWERFT en hun kin-
deren Maria en Lydia;

Mijnheer en Mevrouw Alois VERWERFT-VAN ROMPAEY en
hun kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Ft. VAN DER SCHRAELEN-VERWERFT
en hun kinderen;

De familiën BELMANS en VERWERFT.

DANKEN U OPRECHT VOOR UW
TROOSTEND BLIJK VAN DEELNEMING.