



Dankbare herinnering aan het
leven in ons midden van

Louis BELMANS

Werknemer op rust van Agfa-Gevaert n.v.

**Echtgenoot van
Maria CALLENS**

Hij werd geboren te Boechout op
15 september 1930 en overleed na
een korte ziekte te Mortsel in het
A.Z. St.-Jozef op 26 mei 1994,
begeleid door de gebeden
van de H. Kerk.

Zijn echtgenote en kinderen,
danken U oprecht voor uw medeleven.

Lieve papa,

Het valt ons zeer zwaar om ons er bij
neer te leggen, maar toch zullen we proberen
naar uw voorbeeld verder te gaan. Je bent
onvervangbaar voor ons en zo dikwijls
wij de wolken, de zon en de blauwe lucht
zullen zien, zullen we aan je denken.
Ontelbare mooie dingen hebt je ons nagelaten
die we voor altijd met ons zullen blijven
meedragen. Rustelcos als je was, vond
je slechts op één plaats rust: thuis. Je
hebt zoveel gedaan voor ons, voor fami-
lie, vrienden, buren en kennissen en je
wilde nog zoveel doen, je had zoveel plannen.
Nu we van jou, te vroeg en toch onver-
wacht vlug afscheid hebben moeten nemen,
denken we met oprechte genegenheid en
dankbaarheid terug aan jou, papa, die als
man, als vader en als vriend in onze her-
innering verder leeft : "Jij had de goede
liefde tot de stille en ware dingen".
Mama, je nabijheid en liefdevolle zorgen
waren een grote steun voor papa.

Papa, wij vinden geen andere
woorden dan "dank je wel".