

Gij zijt priester in eeuwigheid!



Tot vroom aandenken aan de dierbare ziel van de
Zeereerwaarde Heer

JOZEF ALFONS BERGHMANS

Pastoor-Deken te Lier,

Directeur der Religieuze Zwartzusters,
Oud-leraar en Oud-directeur van het Kollege te Geel,

Landbouwingenieur,

Oorlogsvrijwilliger 1914-1918, Vuurkruiser,

Ridder in de Kroonorde,

Ridder in de Orde van Leopold II,
vereerd met het Oorlogskruis met Palm
en andere eretekens,

geboren te Bel-Geel op 11 maart 1893,

godvruchtig overleden te Lier op 20 januari 1956,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke zegen „*In articulo mortis*“.

«Hij was priester, nog voorleer hij priester was»
(H. Basilius), priester door zijn onvermoebare toewijding
aan de soldaten op het IJzerfront, een model-seminarist
in de loopgraven, de vriend, de dienaar, de apostel van
zijn soldaten, een voorbeeld voor de jonge levieten, zijn
makers; waar hij kwam, week somberheid en leed. In
harde training leerde hij daar de wereld en de mensen
kennen.

De grote gaven van zijn geest mocht hij tot hun volle
rijpheid voeren aan de Universiteit. Als leraar en Kollege-
bestuurder was hij een rasecht opvoeder, goed, maar
wilkrachtig, een leider voor zijn studenten, een voor-
beeld voor zijn kollega's.

Voor zijn parochianen was hij een ervaren, steeds
bezorgd en waakzaam herder, die voor geen offer schrok,
maar ook geen verantwoordelijkheid ontweek. Met Sint
Paulus mocht hij zeggen: «God is mij tot getuige, hoe-
zeer ik u allen liefheb in Kristus» (Phil. I. 8): Voor
de priesters van zijn dekenij was hij een wijs raadsman
en een gul, rondborstig, vriend.

De zusters vonden in hun directeur een ijvervol leids-
man die hen met woord en voorbeeld richtte in hun
geestelijk ideaal, wiens diepe lessen zij in vrome dank-
baarheid zullen blijven gedenken.

Een edel en diep-vroom priester is ons - naar mensen-
oordeel veel te vroeg - ootvallen: zijn aandenken blijft
leven in liefde en dankbaarheid.

«Gij hebt uw wacht op de oude rots gedaan
en waardig zijt ge uw levensweg gegaan,
tot ge opwaarts zijt gerezen,
waar, priester, gij ons allen, trouw en goed,
naartoe wenkt en voortaan verlangen doet
om weer bij u te wezen». (G. Gezelle)

Maria, Moeder en Koningin der priesters,
bid voor ons en ons volk!

De familie BERGHMANS-VERAGHTERT,

DANKT U HARTELIJK VOOR UW
KRISTELIJKE DEELNEMING EN UW
GEBED VOOR DE OVERLEDENE,