



Aandenken aan

**de Heer Edmond BERODES**

*gepensioneerd bediende  
bij de Kredietbank - Antwerpen*

echtgenoot van

**Mevrouw Magda VERMANDEL**

geboren te Tienen op 6 januari 1929 en in  
de Heer ontslapen te Antwerpen (A. Z.  
Middelheim) op 5 juni 1994, gesterkt  
door de genademiddelen van de H. Kerk  
en de pauselijke zegen.

—  
*De familie dankt U  
voor uw medeleven.*

Jouw vriendschap,  
jouw liefde voor het leven,  
jouw lach, wie kan die ooit vergeten.  
Nooit gaf je op, je vocht altijd door.  
Ook niet in die tijd  
van ellende en pijn  
die duurde tot God vroeg  
om bij Hem te zijn.

Jij nam afscheid van ons  
en je ging heen.  
Maar ik weet, je laat ons niet alleen.

Bedankt voor alle liefde en moed  
die jij ons hebt gegeven.  
Jij zult voor eeuwig en altijd  
in ons verder leven.