



Dankbaar aandenken aan

Julia Bertels

Weduwe van Bernard Douwen

Zij werd geboren te Wijnegem op
3 oktober 1927 en overleed
na een langdurige maar moedig
gedragen ziekte te Lier,
op de Palliatieve Eenheid van het
H. Hartziekenhuis op 15 juni 2004,
gesterkt door de Ziekenzalving.

De familie dankt u voor uw gebed en uw
blijken van medeleven.

Speciale dank aan de huisarts, de dokters en
het volledige team van de Palliatieve Eenheid
van het H. Hartziekenhuis te Lier voor de
goede en toegewijde zorgen.

Heer,
wij geloven dat U de Heer bent
van leven en dood.
Die gedachte geeft ons hoop.
Maar als we iemand
die ons dierbaar is, verliezen
hebben we geen antwoord.
Laat ons, Heer,
ons leven
in Uw handen leggen
en leer ons telkens weer
"Uw wil geschiedde" zeggen.

Toon Hermans