

Ik ben de verrijzenis en het leven



Bid voor de ziel van zaliger

Mevrouw

**Maria Celina BERTELS**

echtgenote van

**de Heer Frans HEYNS**

*Lid van de Bond van het H. Hart en van  
de Bond der Gepensioneerden*

geboren te Geel op 2 mei 1894, en god-  
vruchtig overleden te Boechout op 5 mei  
1965 voorzien van de H. H. Sacramenten  
der zieken en de pauselijke zegen „in arti-  
culo mortis”.

God heeft deze familie bezocht met een kruis dat zwaar is om te dragen: moeder wordt begraven, acht dagen na haar zoon; beiden slachtoffer van een pijnlijke kwaal. En toch hebben zij beiden, moeder en zoon, aan allen een voorbeeld gegeven van christelijke overgave aan Gods H. Wil, zodat wij in onze droefheid, ook getroost worden door de zekerheid dat moeder en zoon elkaar spoedig zullen ontmoeten in de vreugde van de hemel, om na het lijden van een korte tijd, eeuwig geluk te mogen kennen.

Dierbare echtgenoot en kinderen, wij verlaten U niet. Bidt toch, vooral gij, priester en Eerwaarde Zuster in onze familie, opdat de Heer ons alle zwakheid moge vergeven.

---

De families BERTELS, HEYNS,  
VERDONCK en VANREUSEL.

danken U voor de blijken van  
deelneming, betoond in hun  
rouw.

---

Drukk. & Begraf. H. Beenen, Boechout