



Wie met Christus heeft geleefd, zal met Christus verrijzen !

De tijd vliegt snel, gebruikt hem wel... voor het blijvend leven in de hemel.

ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria Hortensia BERTELS

*Lid van de Bond van het H. Hart
en van verschillende Broederschappen
weduwe van*

Mijnheer Josephus MERTENS

echtgenote van

Mijnheer Petrus Joannes JANSSENS

*geboren te Geel, de 10 November 1880, en
godvruchtig overleden te Boechout, de 20
April 1954, voorzien van de laatste HH.
Sacramenten en van de Pauselijke Zegen
«In Articulo Mortis».*

In een goed hart liggen schatten verborgen. Haar moederlijke tederheid en goedheid, haar diepe godsdienstzin en huiselijke zorgzaamheid waren grote schatten, hare kinderen hebben er met volle teugen kunnen van genieten, en nog lang zullen zij er deugd aan beleven.

Terwijl wij in rouwmoedig beleven onze Paasvreugde vierden, heeft hare ziel zich losgerukt van de banden van het vlees en de wereld verlaten, om de eeuwige verrijzenis van Christus bij Hem te gaan viëren in de hemel.

Moeder, we hadden U nog graag zeer lang bij ons gehouden, maar niet onze wil, maar de uwe geschiede Heer.

Dierbare echtgenoot, zoveel jaren hebben we lief en leed gedeeld, maar bij de Heer zal ik de ware liefde trouw blijven.

Lieve kinderen, sterke familiebanden hebben ons samengebonden en gehouden, blijft de troost en steun van Vader en bidt vurig voor mij.

Familieleden en vrienden allemaal, tot in de hemel ; gedenkt de broosheid van het aards bestaan en maakt van uw leven de voorbereiding van de hemel, zo vinden we daar mekaar terug. Ik reken op uw gebed.

H. Hart van Jezus, wees mij genadig.

Zoet Hart van Maria, mijn moeder en patronesse bid voor mij.

R. I. P.

De familie BERTELS ;
De familie MERTENS ;
De familie JANSSENS ;

*Danken innig voor Uw deelneming in hun
smartelijk verlies en Uw gebed voor
onze diepbetreurde overledene.*

L. Celis, begraf. Boechout. Drukk. J. Verheyen