

†

BIDT VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

mevrouw

Elisabeth Constantia BESSEMS,

weduwe van de heer Ludovicus VAN SCHIL,

geboren te Boechout op 27 oktober 1890 en
overleden te Berchem op 25 augustus 1971,

VOORZIEN VAN DE H.H. SACRAMENTEN.

Heer, we weten dat de dood voor ons kristenen, de poort is naar de Eeuwige Vreugde.

Het is heel gemakkelijk de Wil van de Vader te aanvaarden als het goed gaat. Veel moeilijker is het bij beproeving biddend te zeggen: «Uw Heilige Wil geschiede».

Het is edel goed te zijn, maar anderen leren goed te zijn is nog edeler. (Mark Twain)

Nu ze van ons is weggegaan, beseffen we pas ten volle hoe sympathiek ze was en hoe we haar vriendelijke genegenheid zullen missen.

Ze was een fijne vrouw, sterk door haar liefde, onvergetelijk door haar toewijding. Door haar warme menselijkheid kende ze vele vrienden.

Begr. Ch. HOLEMANS, L. Beeldkensstr. 295. Antw. t. 36 04 66

Victor Jacobslei 68, Berchem t. 30 86 29

De heer en mevrouw August VAN SCHIL-VERCAMMEN,
De heer en mevrouw François VAN SCHIL-DESAEGER
en zoonje Christiaan,
Jongheer Ludo VAN SCHIL,

De families BESSEMS en VAN SCHIL,

danken U van harte voor de
troostende blijken van deelneming