



Dankbare herinnering aan het leven
in ons midden van

Mevrouw

Maria BESSEMS

Weduwe van de Heer
Leo VAN SUETENDAEL

Zij werd geboren te Boechout op
13 september 1899 en overleed aldaar
in Huize Stracke op 4 februari 1989,
begeleid door de gebeden
van de H. Kerk.

De Heer en Mevrouw Charly en Helene
Munro - Van Suetendael en kinderen,

danken U
voor uw troostende blikken
van deelneming.

Onze moeder is naar de hemel gegaan,
eenvoudig en stil

zoals ze altijd is geweest.

Minzaam en vriendelijk voor

allen die haar kenden.

Heel lang heeft zij bij ons

mogen blijven.

Haar gedachtenis zullen wij met
achtung bewaren.

Het leven is haar niet ontnomen
maar in een beter veranderd.

Lieve moeder, wij vergeten U nooit.