



Geïnklijk oogenblik waarop God ons roept, uit de
droefheid tot de vreugde des geestes. (Nav. Ch.)

Bid voor de ziel

van zaliger

MARIA ANNA BESSEMS

echtgenootte van

PETRUS JOANNES RAMAEL

*geboren te Edegem 20 November 1825,
en voorzien van de HH. Sacramenten
gaderuchtig overleden
te Bouchout den 21 Mei 1885*

Met langdurig en pijnlijke ziekte verdroeg zij met
eene voorbeeldige overgiving aan Gods heiligen wil...
Zij wist dat er niets edeler is dan als stichtster van
Jesus-Christus te sterven. (H. Ambrosius)

Als een ECHTE DOOT EN KINDERS, gelijk het de Heer
belieft heeft, zoo is het geschied, dat de naam des
Heeren gebenedijd zij... Vertrouwt elkander in deze
woorden, en biddt den Heer voor mij, opdat ik voor
eeuwig in het huis des Heeren wone.

(Job. 1. Tess. 4. 26. Par. 33. Ps. 22)

Eenmaal zal ik u wederzien, en uw hert zal zich ver-
blijden, en die vreugde zal u niemand ontnemen.

(Jaer. 31. 22.)

HH. Harten van Jesus en Maria, wees mijn toevlucht!

(200 dagen afaat).

Mijn Jesus hermbertigheid!

(100 dagen afaat)

