



Ik heb met den wyzen man gezegd : verdraeg helgene u God
overzondt , blyft aen God gehecht.... Wees lydzaem in uw
pyzen , en wees geduldig in alle uw kwellingen.

Ecol. 2. r. 3. r. 4

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MARIA CATHARINA

BEUCKELEERS,

dochter van Joannes Baptista en van
Maria Francisca Palms,

Geboren te Bouchout 15 April 1817 , en aldaer , na een
langdurige ziekte met eene christelyke verduldigheid verdragen
te hebben , in den Heer ontslapen is den 3 November 1856 ,
voorzien van de H.H. Sacramenten .

O ydelheid der ydelheden ;
Hoe broos is alles hier beneden ;
Mi-Thrien zeg eens : waer is uw roem ?
Uw deugd gelykt de leliebloem ,
Die valt , verslenscht , neemt weg uw leven ;
Doch 't dierbaerst is u bygebleven ,
De deugd , uw liefste hertsvrindin ,
Met haer treedt gy den hemel in .

Heere , gy hebt my beproefd ... gy weet hoe kloekmoedig ik
den weg myner pyzen en kwellingen bewandeld heb dat
was H. ville gestiede . Ps. 138.

Een kind van Maria zal niet verloren gaan . Alph. de Lig.
Jesus , Maria , Joseph , dat myne ziel na myne dood in trede
russe . (100 dagen afzet) . ONZE VADER . WEES GEGROET .

R. I. P.