

Zalig degenen, die in den Heer sterven.



Blijf dankbaar bidden voor de zielrust van
Mevrouw

Joanna Catharina Beugnies

Gediplomeerde Vroedvrouw
weduwe van Mijnheer

August BRUYNSEELS

geboren te Antwerpen op 8 November 1886, en overleden in het Gesthuis te Lier op 27 April 1951, voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk

Hoe heeft zij meegeleefd met de vreugde in zoveel families bij het ontluiken van het nieuwe leven, dat zij vertroeteld heeft en gevolgd gedurende geheel haar leven. Met een gulle lach, met een gezond verstand en met een uitweg voor alle miseries, bracht zij hulp en uitkomst in de moeilijkste uren in vele gezinnen. Daarom zullen velen dankbaar blijven gedenken die goede vrouw, die steeds moeder was voor andermans kinderen.

Zij die hun lijden voorbeeldig en verduuldig dragen, zullen heerlijk schitteren op den dag der beloning. Sap. III, 8, 9.

Mijn Daurbare Dochter, Schoonzoon en Kleinzoon, met toewijding en liefde ben ik aan U verkleefd geweest. Gij hebt mij dat vergolden door Uw minzame zorgen. Blijft voor mij bidden. Ik zal U van uit den hemel beschermen.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.



Innig danken wij U voor Uw deelneming
in ons smartelijk verlies en Uw gebed voor onze
diepbetreurde overledene.

De families

BEUGNIES en BRUYNSEELS