



Dankbare herinnering aan het leven en  
sterven in ons midden van

**de heer Adolf DIERCKX**

Oudstrijder en oorlogsinvalide 1940-1945

geboren te Vremde op 13 februari 1907

en van zijn echtgenote

**Mevrouw Sofie BEUGNIES**

geboren te Hove op 29 oktober 1902

beiden

overleden te Boechout op 15 december 1981.

---

De familie Dierckx en de familie Beugnies  
danken u oprecht voor uw steun,  
gebed en woorden van troost in  
deze pijnlijke dagen van rouw.

Zelfs de dood heeft hen niet kunnen scheiden.  
Zij konden mekaar echt niet missen. Stil zijn  
ze hun weg gegaan. Doorheen hun dagelijks  
werk, hun vreugde, hun pijn... zorgend voor  
mekaar. Eén tot in de dood!

In deze winterse advent is de warmte van de  
Heer over hen gekomen. «Uw rijk kome» ...  
dagelijks hebben zij er om gevraagd!

Voor hen is het reeds Kerstmis. De Heer is  
gekomen, met zijn volle vreugde, met zijn  
warme liefde. Geen pijn, geen lijden meer;  
maar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
Vanuit hun geloof hebben zij naar dit moment  
toegeleefd. Samen mogen zijn nu binnentre-  
den in de vreugde van de Heer, de eeuwige  
vreugde. Zelfs de dood heeft hen niet kunnen  
scheiden.

Heer, geef hen nu de eeuwige rust.