



Als eene schaduwe die weg wykt, ben ik weg-
genomen. Ps. 8. 23.

Ziet myns korte jaren zyn voorbygegaen... Daer is
voor my niet overig als het graf... De pynen des doods
hadden my omringeld, ik vond bezoeken en
smert.... Ik heb den naem des Heere aenroepen,
hy heeft myn gebed verhoort, en my getrokken uyt
den poel van ellenden. Job C. 16 en 17. Ps. 114.

Gid voor de Ziel

VAN ZALIGER

MARIA FRANCISCA BEUKELERS,

ECHTGENOOT VAN

PETRUS JOSEPHUS CORLUY,

*geboren te Bouchout,
den 17 Meert 1850, en aldaer overleden
den 27 October 1854, voorzien van de
H.H. Sacramenten.*

De dood had opgeteld het tal van hare dengden,
En dagt haer reeds bejaerd; haer schigt komt haer to
slaen,
Om voor een korten stryd den eeuwigen loon t'ontfaen.
Man! zoo verliest g'uw vrouw, uw levens vreugden,
Den steun uws huys... Dog staek een ydel klagt,
Want hare ziel die leeft, o in den hemel wagt...

GEDRO.

'T is in uwen naem o Jesu! en door de Onbe-
vleete Ontfangenisse van uwe H. Moeder, dat wy u
voor uwe dienseresse Maria de vergelding, die een
een deugdzaam leyen belooft is, afsmecken.

Dat den rechtveerdigsten, den verheevensten, en
allerminnicyksten wille Gods, in alles volbragt word,
en altoos geloofst en vereerlykt zy. Amen.

Onzen Vader.

Wees gegroet.

Autw. Drukk. P. J. Van Aarsen,