

*Want van die goeden waart ge een
die goud in 't hart bewaren :
de wereld ziet er overheen
maar God zal ze openbaren.*

G.G.



Dankbare herinnering aan het mooie leven van

Mevrouw

FLORINA BEULLENS

weduwe van de Heer Frans LAMBREGTS

Wommelgem

Borgerhout

27 april 1899

9 maart 1978

Met spijt en droefheid in ons hart, geven wij moeder nu uit handen en vertrouwen haar toe aan U, Heer van liefde en eeuwige vrede. Zij heeft immers in ons midden geleefd zoals U het voorschreef: nederig, gedienschtig en deugzaam, vol zelfopoffering.

Haar grootste geluk was het gelukkig zien van haar kinderen en haar klein- en achterkleinkinderen waren haar grote vreugde. Moge nu de Heer haar samen met vader, genadig en liefdevol opnemen en hun de eeuwige rust schenken.

Een dood doet je denken aan een leven, een leven van dienstbaarheid, van zorgen voor anderen. Een leven van stilte en luisteren naar anderen. Een leven doorweven van trouw zijn aan anderen. Een leven waarvoor wij U danken.

Wij danken allen die voor haar bidden, het is voor ons een ware steun en troost in deze pijnlijke ogenblikken van afscheid.