



Dankbare herinnering aan

Anna BEYENS

*Lid van de Bond van Gepensioneerden St.-Bavo
Lid van het Rode Kruis*

Weduwe van

Victor STRUYF

Zij werd geboren te Tongerlo (Ant.) op
21 februari 1910 en overleed te Lier in
het H. Hartziekenhuis op 21 mei 1997.

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
danken U voor uw gebed
en uw blijken van medeleven.

Tevens danken zij speciaal de directie, de
aalmoezenier en al het personeel van het
R.V.T. St.-Mathildis te Boechout voor hun
liefdevolle zorgen.

Moe,

je bent veel te snel van ons heengegaan, je laat
een grote leegte en veel verdriet achter.

Je bruisste je hele leven van energie en levens-
lust, je stond voor iedereen klaar en je deur
stond altijd open.

Het geluk vond je in eenvoudige dingen :
een vriendelijk woord van ons, een lach van je
klein- en achterkleinkinderen, het bewonderen
van dieren en planten.

Moe, nu ben je van ons heengegaan,
maar je bent uit je lijden verlost.

Nu kun je genieten van de rust, die je zeker
verdiend hebt.

We hielden allemaal erg veel van jou en we
zullen je nooit vergeten.

Bedankt moe.