

De dood der rechtvaardigen is de overgang van het ballingschap naar het vaderland.

H. Bern.



Bid voor de ziel van zaliger

Mijnheer

Franciscus Dominicus BEYERS

Gemeenteraadslid

echtgenoot van Mevrouw

ELISABETH WOUTS.

*geboren te Melr, den 22 Mei 1862, godvruchtig
in den Heer ontslapen te Bouchout, den 27 Juli 1917,
voorzien van de laatste Hf. Sacramenten.*



Noch zorgen, noch gebeden hebben zijne ziekte kunnen genezen. God vroeg ons dat offer: Zijn heilige Naam zij gezegend! Hij mengt dikwijls met bitterheden het geluk dezer aarde, opdat wij den Hemel zouden aanschouwen, waar het welsijn nooit eindigt.

H. Augustinus.

Niet hier, maar in het ander leven hebben wij te verwachten alles wat wij verlangen; immers al ons geluk is gelegen in God te bezitten. Nav. Chr.

Daarom heb ik den Heer met verduidelijking afgewacht, Hij heeft mijn gebed verhoord en mij uit het lijden verlost.

Ps. XXXIX. 1-2.

Hij was een goed echtgenoot en vader, was voorzichtig in zijnen handel, verkleefd aan den godsdienst, Hij vervulde op tijd zijne plichten jegens God, leerde God vreezen en de zonden vluchten, Gel. Canisius.

Hij heeft eene bijzondere zorg gedragen voor de armen en noodlijdenden.

Prov. XXXI.

Teerbeminde Echtgenote, ik dank u voor al uwe liefde, voor al uwe goedheid, voor al uwe zorgen en gebeden.

Dierbare Zonen, hoe bitter heb ik geleden om uwe pijnlijke afwezigheid; doch ik heb mij getroost bij het verdenken dat gij vrijwillig de eer en de vrijheid verdedigt van ons Vaderland.

Al mijne geliefde Kinderen en Kleinkinderen, troost u in uwe droefheid! Onze scheiding zal niet eeuwig duren. In een beter Vaderland zien wij elkander weder om niet meer te scheiden.

smeek u mij niet te vergeten in uwe gebeden.

Genadige Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P. (7j. en 7quad. aff.)

W* Stevens en Zoon, best. van begraven. Bouchout.