

Heel rustig heeft vader afscheid genomen van zijn kinderen, kleinkinderen  
en familie in de vaste hoop op weerzien bij de Heer

de Heer

## Frans BEYERS

Oudstrijder en Vuurkruiser van de Oorlog 1914 - 1918  
Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden St. Jozef Mortsel

Weduwnaar van Mevrouw Maria VERLOOY

Hij werd geboren te Wuustwezel op 13 juli 1894 en overleed te Lier in het St. Elisabethziekenhuis  
op 20 juni 1990, begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Dit melden U:

De Heer en Mevrouw Louis en Maria VOETS - BEYERS,  
De Heer en Mevrouw Louis en Margriet VAN ROEY - BEYERS,  
Mevrouw Gustaaf BIERMANS (†) - Julia BEYERS,

zijn kinderen,

Mevrouw Frans VOETS (†) - VAN NESPEN,  
Ludovic, Celine, Sebastien en Julie,  
De Heer en Mevrouw Raymond VAN DE POEL - VOETS,  
Michaël, Jannick, Emmanuel, Sebastien en Maureen,  
De Heer en Mevrouw Marc VOETS - AERNOUDT,  
Frédéric, Delphine, Ann-Sophie en Jean-François,  
De Heer en Mevrouw Alain VLIERMAEL - VOETS,  
Coralie, Sarah en Cédric,  
De Heer en Mevrouw Jean-Louis ROSIER - VOETS,  
François-Xavier en Mathieu,  
De Heer Leo VAN ROEY,  
Marc, Koen en Annemie,  
De Heer en Mevrouw Frank VAN DESSEL - VAN ROEY,  
Peter, Ann en Elke,  
De Heer en Mevrouw Joseph VAN ROEY - MERTENS,  
Catharina, Christophe en Nathalie,  
De Heer en Mevrouw Luc VAN ROEY - NIEUWLAAT,  
Tom en Ben,  
De Heer en Mevrouw Victor BIERMANS - VAN GESTEL,  
Jeroen en Karen,  
De Heer en Mevrouw Paul BIERMANS - BAELEN,  
Roel en Ellen,

zijn klein- en achterkleinkinderen,

Zijn neven en nichten,

De families BEYERS, VERLOOY, PAUWELS en HENS.

Zij nodigen U uit samen met hen deel te nemen aan de plechtige uitvaartliturgie die plaats heeft op  
DINSDAG 26 JUNI 1990 om 10 uur in de parochiekerk van St. Jozef te Mortsel.

Samenkomst in de kerk, Liersesteenweg 312.

De teraardebestelling in de familiegrond geschiedt op de begraafplaats van Boechout.

2530 Boechout, Oude Steenweg 24.