



Dit weze een vroom aandenken aan

MEVROUW

**Joanna BIDDELOO**

weduwe van

**Cornelius Louis Van den Wyngaert**

geboren te Lichtaart, de 28 april 1871  
en godvruchtig overleden te Boechout, de  
8 sept. 1960, voorzien van al de Troost-  
middelen onzer Moeder de H. Kerk.

Zo vredevol het tijdelijke met het eeuwige  
mogen verwisselen is werkelijk de grootste  
genade die God ons kan geven als beloning  
voor een schoon volbrachte levenstaak.

Van krachten uitgeput is deze goede moe-  
der dan heengegaan naar Christus Onze  
Heer, van wien ons de hoop op een zalige  
Verrijzenis is opgestraald, zodat wij gebukt  
onder de vaste zekerheid eens te moeten  
sterven, tegelijkertijd opgebeurd worden  
door de belofte der toekomstige heerlijkheid.  
Dierbare kinderen en kleinkinderen hebt  
dank voor alle liefde en zorgen, laat geen en-  
kele dag voorbij gaan zonder mij te geden-  
ken in uw gebeden. Wees me voornamelijk  
indachtig in uw zondagmis en in uw Heilige  
Communie.

De Kinderen, Schoon- en Kleinkinderen

De familie BIDDELOO,

De familie VAN DEN WYNGAERT,

danken U voor de blijken van deelneming.

L. Celis, begraf.

Drukk. De Molen