



Ik waardeer iedereen die hier op dit moment aanwezig is en ik bewaar goede herinneringen aan jullie allen.

Ik ga nu maar naar de hemel en ik zal daar altijd aan jullie denken.

Ook dank aan allen die mij verzorgd hebben, de dokters en het verplegend personeel.

Luc

Papa,
Buiten, bomen, bloemen en planten.
Binnen, zo triest, glazen deuren, kasten.
En zonder jou zo triest.
Papa, je bent heengegaan,
Nu zie ik je alleen nog in de sterren staan.

Papa, waar ben je? Ik zie je niet meer,
ik voel je niet meer.

Wie lost dit nu op? Alleen jij kan het, jij alleen!

Papa, ik mis je zo!

Papa, ik mis je, ik mis je!!!

Philippe en Lauren

Tekst geschreven door Lauren.