

Al sterft de rechtvaardige een onvoorziene dood,
toch zal hij in vrede rusten. Wijsh. 3-15



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER
LAURENT BISCOPS

*Gepensioneerd spoorwegbediende,
Lid v.b. Apostol. der Misiezusters ziekenverpleegsters*

Echtgenoot van Mariette Devisser,

geboren te Boechout op 17 januari 1901
en schielijk, maar niet onvoorbereid, overleden
te Deurne op 1 maart 1971.

Door eenvoud in zijn houding, getrouwheid aan
zijn genegenheden, onbaatzuchtigheid in zijn toe-
wijding, had hij zich velen tot vriend gemaakt, en
zijn dood is ongetwijfeld de eerste smart die hij hen
heeft aangedaan. (H. Franciscus van Sales).

Hij is uit het leven gescheiden, niet uit het onze ;
hoe zouden we trouwens overleden achten, hem
die in ons hart zo levend blijft. (H. Augustinus)

Indien wij geloven dat Jezus gestorven en verre-
zen is, zo zal God ook degenen, die in Jezus ont-
slapen zijn, met Hem opvoeren. (Thess.)

Vaarwel beminde echtgenote, geliefde kinderen
en familieleden, in wier midden ik zo gelukkig
was en nog enige jaren dacht te mogen leven. Hebt
dank voor uwe goede zorgen en verplicht u veel
voor mij te bidden.:



*Uw gebed en uw medeleven zijn voor
ons een troost en opbeuring.
Wij danken U hiervoor.*

*De Familie BISCOPS,
De Familie DEVISSER.*