



Zalig zij die den Heer vreezen en den weg der deugd bewandelen, want voor hen is de dood het overgaan naar het eeuwig leven.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

## **Theresia Clementina Biscops**

Lid van verschillende Bloederschappen  
weduwe van

**Louis MERTENS**

geboren te Vremde, den 7 October 1855, en overleden te Boechout den 13 Mei 1942, voorzien van de H.H. Sacramenten

Zij was een kristelijke en God vreezende moeder. Vlijtig heeft zij gewerkt en gezorgd voor het welzijn van hare kinderen, hunne kristelijke opvoeding heeft zij niet verwaarloosd. Tot het einde van haar leven was ze onwankelbaar in hare godsdienstige gevoelens. Zij is als vurige kristene gestorven.

Hoe zoet is het te leven en te sterven in de liefde van Jezus H. Hart, Hetwelk de troostende belofte deed aan zijn vereerders: «Ik zal hun zekere toevlucht zijn tijdens hun leven en vooral bij hunnen dood.»

Duurbare kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, ik sterf, maar mijne liefde voor u sterft niet, de dood kan ons wel scheiden, maar niet onze liefde breken. Laten wij nauw vereenigd blijven door de banden van liefde en gebed. Eerwaarde Kleindochter, gedenk u mijner in uw gebeden en in uw offerleven; gij vooral eerwaarde Kleinzoon, wanneer gij tot priester Gods zult gewijd zijn, weest mij dan indachtig aan het altaar des Heeren.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U! 300 d. afl

L. Celis, begrafenissen. 501 Druk. J. Verheyen  
Boechout Boechout