

† Blijft in uw gebed en in het H. Misoffer
indachtig de ziel van zaliger

MIJNHEER

ALBERT BLANCHAERT

Oud-strijder en Krijgsgevangene 1940-45

Politieke gevangene 1940-45

Lid van de Weerstand van het Spoor

Verceerd met het Kruis van

Politieke gevangene,

de Medalie van Krijgsgevangene en de

Herinneringsmedalie 1940-45

Lid van de Bond van het H. Hart

geboren te Mortsel, de 9 October 1915,
door de Gestapo tijdens de razzia van
30 Juli 1944 te Boechout aangehouden
en naar Duitsland gebracht, aldaar
door de geallieerde legers in de zomer
van 1945 bevrijd, doch aan de gevolgen
van zijn gevangenschap in het concen-
tratiekamp van Neuengamme, na een
langdurige en pijnlijke ziekte overleden
in de kliniek «Florimond» te Leysin
(Zwitserland) op 26 December 1951,
voorzien van de Troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Op een vroege zondagmorgen werd hij
weggehaald uit het huis zijner geliefde
ouders. Ver van vrienden en geliefden
leed hij het zware concentratiekamp-
leven. De vrijheidszon daagde. Hij kwam
terug naar zijn Vaderland, werd omringd
door de zorgen van een moeder en van
een vader, maar al die zorgen konden niet
baten. De ontbering had te zeer zijn sterk
gestel ondermijnd. Nog werd de berglucht
van het gastvrije Zwitserland beproefd.
Daar stierf hij, offer voor God en Vader-
land.

In stilte verdroeg hij zijn leed, geen
haat groeide in zijn hart, zo was hij ziek
en zo stierf hij, zoals hij leefde: eenvou-
dig, verdraagzaam, vol liefde en vol over-
gave aan Gods Wil. Dat is een leven en
een sterven van een held. Ook daarvoor
geeft de Vader in de hemel hem een ere-
teken, dat hem in eeuwigheid zal sieren
het ereteken der belijders en der martela-
ren.

Dierbare Ouders, Zusters en Schoon-
broer, treurt niet om mij. Bidt voor mij
en kijkt hoopvol naar 't echte Vaderland,
waarin we allen eens één moeten worden,
naar de hemel, waarnaar ik U vooring.
Dank voor vele zorgen die gij om mij
hatt. Ik bid voor U bij de Vader in de
hemel.

H. Jozef, patroon onzer parochie, bid
voor ons.

Heer en Mevrouw Honoré BLANCHAERT-
ROOMS ;

Mevrouw weduwe R. VAN HEMELRYCK-
BLANCHAERT ;

Heer en Mevrouw Emiel DE VOS-
BLANCHAERT en hun kinderen André
en Ludo ;

De Familien BLANCHAERT en ROOMS ;
De Nationale Confederatie van Politieke
Gevangenen en Rechthebbenden

De Nationale Strijdersbond 1914-18 en
1940-45 van Boechout

DANKEN U OPRECHT VOOR
UW TROOSTEND BLIJK VAN
DEELNEMING IN HUN ROUW.

Drukk. J. Verheyen, Boechout.