

Gegroet, o Kruis, onze enige hoop.



Bid voor de ziel van zaliger

MEVROUW

MARIA CATHARINA BLOCK

Lid van de Derde Orde

weduwe van

de Heer Petrus SCHOLDIS

geboren te Aartselaar, de 2 Augustus 1870 en godvruchtig
overleden te Boechout, de 13 November 1955, voorzien
van de Troostmiddelen onzer moeder de H. Kerk en van
de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis".

't Is Herfst, de bladeren vallen. Zij houden vast zolang
het kan. Maar hun tijd komt. Zo heeft moeder de schone
herfst van haar lang leven bereikt en is zij van ons heen-
gegaan, vroom en goed zoals zij geleefd heeft, aan haar
kinderen en kleinkinderen het voorbeeld en de herinnering
nalatend van haar deugden en haar godsdienstig gemoed.

Heer, wij danken U, dat Gij ons zulke goede moeder
gegeven hebt, en dat wij ze zolang hebben mogen bewaren.
Geef haar nu de beloning voor haar godvruchtig leven, en
neem haar in uw schone hemel op.

Gedenk, o Heer, dat ik in waarheid en oprechtheid voor
U gewandeld heb en altijd gedaan heb wat goed en aange-
naam was in uw ogen.

Mijn dierbare zonen en schoondochters, gij hebt mij
altijd met uw zorgen en genegenheid omringd en mij ge-
lukkig gemaakt in mijn ouden dag. Ik dank U daarvoor
hartelijk. Bidt nu samen dagelijks voor mij en leeft zoda-
nig dat wij in den hemel weer verenigd zijn.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil
H. Franciscus van Assisi, bid voor ons.



DE FAMILIE DANKT VOOR DE
BLIJKEN VAN DEELNEMING